

[Ratjetoe, flaptekst]

Dit boek gaat over knaagdieren. Dat zijn er meer dan de huismuis en de rioolrat. We kennen ruim tweeduizend soorten en zo'n twintig daarvan komen in Nederland en België voor. Daarbij zit zelfs het grootste knaagdier van Europa: de bever. En ook het kleinste: de dwergmuis, die met zijn grijpstaart in grasstengels klimt. Verder hebben we nog de eekhoorn, de hamster en dieren waarvan je misschien nog nooit gehoord hebt, zoals de woelrat en de hazelmuis. In **Ratjetoe** lees je alles over hun knaagtanden en graafhanden. Over wat ze eten, hoe ze jongen krijgen. En niet te vergeten: waar en hoe je ze kunt vinden en herkennen. Dat is vaak best lastig. Gelukkig laten ze zich in Ratjetoe van hun beste kan zien. Als je even je tanden in dit boek zet, weet je straks wie je tegenkomt in de natuur. Of in je kamer.